



8η Μαρτίου
Παγκόσμια
Ημέρα της
Γυναίκας

ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΣΙΓΑΝΟΥ- ΠΑΡΡΕΝ (1861-1940)



Ένα από τα πλέον φωτισμένα μυαλά του τόπου μας, η πρώτη Ελληνίδα δημοσιογράφος, η εκπληκτική πρωτοπόρος και τολμηρή αγωνίστρια για τα δικαιώματα των Ελληνίδων.

Η Καλλιρόη Παρρέν αγωνίστηκε για τη δυνατότητα φοίτησης των Ελληνίδων στη μέση εκπαίδευση, ώστε να διεκδικήσουν έτσι «επί ίσοις όροις» την είσοδό τους στα πανεπιστήμια. Διεκδίκησε ακόμη επαγγελματική εκπαίδευση για τις γυναίκες.

ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΣΙΓΑΝΟΥ- ΠΑΡΡΕΝ (1861-1940)

Το 1892 με επιστολή της προς τον πρωθυπουργό της χώρας Χαρίλαο Τρικούπη, την οποία υπέγραφαν 2.850 Ελληνίδες, ζητούσε την ίδρυση δημοσίων λυκείων θηλέων και Πρακτική και Καλλιτεχνική Σχολή «διά να μαθαίνουν αι πτωχαί κόραι γυναικείας τέχνας και επαγγέλματα». Τελικά μόλις το 1890 ο Θεόδωρος Δηλιγιάννης επέτρεψε τη φοίτηση γυναικών στο Πανεπιστήμιο και το Πολυτεχνείο, αφού το μέτρο είχε γενικευθεί στην Ευρώπη.

Η Παρρέν ήταν, επίσης, η πρώτη που κίνησε το θέμα της παραχώρησης δικαιώματος ψήφου στις γυναίκες ήδη από το 1890, που όμως δεν δέχτηκαν ούτε ο Βενιζέλος ούτε ο Παπαναστασίου, αφού είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα οι γυναίκες απέκτησαν δικαίωμα ψήφου το 1952. Με τους αγώνες της όμως η Παρρέν κατάφερε να κατοχυρωθεί νομικά η μείωση των ωρών εργασίας, καθώς και η αύξηση τού ημερομισθίου για τις γυναίκες, αλλά και η αναγνώριση της προσφοράς της γυναικάς στην οικογένεια ως νοικοκυράς, συντρόφου, μητέρας και παιδαγωγού

ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΠΙ (1867-1934)

Σε συνεργασία με τον σύζυγό της ανακάλυψε το ράδιο και μελέτησε τα φαινόμενα της ραδιενέργειας. Ανακάλυψε επίσης το πολώνιο (που ονομάστηκε έτσι προς τιμήν της πατρίδας της). Το 1903 οι Κιουρί μοιράστηκαν με τον Ανρί Μπεκερέλ το βραβείο Νόμπελ φυσικής για την ανακάλυψη της ραδιενέργειας.

Η Μαρία Κιουρί υπήρξε η πρώτη γυναίκα που έγινε καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο της Σορβόνης (1908), ενώ το 1910 δημοσίευσε την πραγματεία της πάνω στη ραδιενέργεια, έργο το οποίο θεωρείται θεμελιώδες για την κατανόηση του αντικειμένου αυτού. Το 1911 της απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ Χημείας για την απομόνωση του καθαρού ραδίου.



Αποφθέγματα

«Η ζωή δεν είναι εύκολη για κανέναν από μας. Αλλά τι μ ‘αυτό; Πρέπει να έχουμε υπομονή και πάνω απ ‘όλα εμπιστοσύνη στον εαυτό μας.»

«Πρέπει να πιστέψουμε ότι είμαστε προικισμένοι σε κάτι και να το αξιοποιήσουμε.»



ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ (1896- 1991)



Συνέδεσε το όνομά της με την ιστορική εκλογή της πρώτης γυναικας στο βουλευτικό αξίωμα το 1953, όταν κατοχυρώθηκε νομικά από τον Παπάγο το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι των γυναικών.

Στις 31 Ιανουαρίου 1953 ορκίζεται «βουλευτίδα», όπως την εκφώνησε ο τότε Πρόεδρος της Βουλής και εκφωνεί τον πρώτο της λόγο:

«Θα προσπαθήσω να πράξω παν το δυνατόν διά να φανώ ανταξία της εμπιστοσύνης των ψηφοφόρων μου, τους οποίους θερμώς ευχαριστώ. Γνωρίζω ότι ως πρώτη και μοναδική γυναίκα εις την Βουλήν έχω μεγάλας ευθύνας και πολλά καθήκοντα. Είναι πολλά εκείνα που πρέπει να πράξωμεν υπέρ των Ελληνίδων, ιδίως εις τον τομέα της κοινωνικής μερίμνης».

ΣΙΜΟΝ ΝΤΕ ΜΠΟΒΟΥΑΡ (1908-1986)

Η Σιμόν ντε Μποβουάρ ήταν γαλλίδα συγγραφέας και φεμινίστρια, σύντροφος του σπουδαίου γάλλου υπαρξιστή φιλοσόφου και πολιτικού ακτιβιστή Ζαν Πολ Σαρτρ. Το πολυδιαβασμένο βιβλίο της «Το δεύτερο φύλο» θεωρείται η βίβλος του φεμινισμού.

Τη δεκαετία του '70 πρωτοστάτησε στις διαδηλώσεις για το δικαίωμα στην νόμιμη έκτρωση και υπέγραψε μεταξύ άλλων το διάσημο κείμενο με τις 342 υπογραφές γυναικών που δήλωναν ότι είχαν προχωρήσει σε παράνομη έκτρωση. Προώθησε όσο λίγες γυναίκες την υπόθεση των δικαιωμάτων των γυναικών.



Αποφθέγματα

«Δεν γεννιέσαι γυναίκα. Γίνεσαι.»

«Άλλαξε τη ζωή σου σήμερα. Μη στοιχηματίζεις στο μέλλον, ενέργησε τώρα χωρίς καθυστέρηση.»

“Είναι μέσω της εργασίας που οι γυναίκες κατάφεραν να γεφυρώσουν την απόσταση που τις χωρίζει από τους άνδρες. Η εργασία είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να της εγγυηθεί την πλήρη ελευθερία της”.



ΡΟΖΑ ΠΑΡΚΣ (1913-2005)



Ήταν μία έγχρωμη μοδίστρα που έμελλε να μείνει στην ιστορία όταν, στις 1 Δεκεμβρίου 1955, στο Μοντγκόμερυ της Αλαμπάμα, αρνήθηκε να δώσει τη θέση της στο λεωφορείο σε έναν λευκό, αντιστεκόμενη στην τότε πολιτική φυλετικού διαχωρισμού των ΗΠΑ που απαιτούσε από τους έγχρωμους πολίτες να κάθονται στο πίσω μέρος του λεωφορείου και να παραχωρούν τη θέση τους στους λευκούς.

ΡΟΖΑ ΠΑΡΚΣ (1913-2005)

Στην αυτοβιογραφία της έγραψε:
«Όλοι λένε ότι δεν άφησα τη θέση μου, επειδή ήμουν κουρασμένη,
αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Δεν ήμουν κουρασμένη
σωματικά(...), είχα κουραστεί να υποχωρώ»



ΚΙΚΗ ΔΗΜΟΥΛΑ (1931-2020)

Η ποίηση της Δημουλά είχε όντως πολλές φορές ως αντικείμενό της τη γυναικα και τη θέση της μέσα στην κοινωνία, ενώ και η ίδια συχνά μιλούσε σε συνεντεύξεις της για τον φεμινισμό και τα γυναικεία κινήματα, των οποίων πάντως δεν ήταν ένθερμη οπαδός. Η θέση της πάντως αυτή, για τον φεμινισμό και τη θέση της γυναικας, πιθανόν να ερμηνεύεται και από την δική της – καταπιεσμένη, ενίοτε – ζωή.



Αποφθέγματα

"Να φεύγεις από τους άντρες που σε κάνουν να νιώθεις λίγη. Να σε αγαπάς και να σε φροντίζεις. Να φεύγεις. Να μην δραπετεύεις όμως. Γιατί αν δραπετεύσεις, κινδυνεύεις να ξαναγυρίσεις. Να φεύγεις με το κεφάλι ψηλά, με αξιοπρέπεια, γιατί δεν σου δίνουν αυτό που ποθείς".



ΡΟΥΘ ΜΠΕΪΝΤΕΡ ΓΚΙΝΣΜΠΕΡΓΚ (1933-2020)



Διέγραψε μια λαμπρή τροχιά στον χώρο των νομικών επιστημών. Υπήρξε δικαστής του Ομοσπονδιακού Περιφερειακού Εφετείου της Περιφέρειας της Κολούμπια από το 1980 ως το 1993 και μέλος του Ανωτάτου Δικαστηρίου από το 1993 ως το 2020.

Διακρινόταν για την ευγλωττία, την παρρησία και τη συνέπεια με την οποία υπερασπίστηκε την ισότητα των δύο φύλων, τα δικαιώματα των μειονοτήτων και τα δημοκρατικά κεκτημένα σε όλη τη διάρκεια της θητείας της. Υπήρξε ιδιαίτερα ευαίσθητη και μαχητική ως προς το θέμα των έμφυλων διακρίσεων.

ΜΠΕΛΛ ΧΟΥΚΣ (1952-2021)

Η Χουκς θεωρήθηκε πρωτοπόρος στο κίνημα του φεμινισμού ενώ δημοσίευσε περισσότερα από 30 βιβλία κατά τη διάρκεια της ζωής της. Τα βιβλία της αφορούσαν τον φεμινισμό, τον ρατσισμό, τον πολιτισμό, τον καπιταλισμό, την πολιτική, τους ρόλους των φύλων, την αγάπη και την πνευματικότητα αλλά και το πώς αλληλοσυνδέονταν η φυλή, το φύλο και η κοινωνική τάξη ενός ατόμου.



Αποφθέγματα

«Το μόνο άτομο που δεν θα μας αφήσει ποτέ, που δεν θα χάσουμε ποτέ, είναι ο εαυτός μας. Το να μάθουμε να αγαπάμε τον γυναικείο μας εαυτό είναι το σημείο από όπου πρέπει να ξεκινήσει η αναζήτησή μας για αγάπη»

«Αν κάποια γυναίκα αισθάνεται ότι χρειάζεται οτιδήποτε πέρα από τον εαυτό της για να νομιμοποιήσει και να επικυρώσει την ύπαρξή της, έχει ήδη παραχωρήσει τη δύναμή της να αυτοπροσδιορίζεται»

«Οι σιωπές μας μπροστά στη ρατσιστική επίθεση είναι πράξεις συνενοχής»



8η Μαρτίου

